

ΛΙΜΝΗ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ

Η Λίμνη Πουρναρίου είναι τεχνητή και δημιουργήθηκε για την κατασκευή του ομώνυμου υδροηλεκτρικού φράγματος στην περιοχή του Πέτα του Δ.Ν. Σκουφά για την εξασφάλιση σημαντικών ποσοτήτων ενέργειας.



Ξεκινάει από τον Δ. Κεντρικών Τζουμέρκων και την περιοχή του Βουργαρελίου. Στην διαδρομή κατά μήκος της λίμνης συναντάμε την βυθισμένη Πολιτεία στην περιοχή της Κάτω Καλεντίνης του Δ.Γ. Καραισκάκη που εξαφανίστηκε με τη δημιουργία του φράγματος και γίνεται ορατή όταν τα νερά της λίμνης χαμηλώσουν.

Το ίδιο συμβαίνει και στην περιοχή του Πέτα όπου βυθίστηκε η εκκλησία του Αγίου Αθανασίου. Η πρόσβαση στις περιοχές αυτές γινόταν με δρόμο που ένωνε την πόλη της Άρτας με τα Τρίκαλα και τώρα επίσης έχει καταργηθεί και η πρόσβαση στα χωριά αυτά είναι πολύ χρονοβόρα.



Το φράγμα Πουρναρίου ξεκίνησε το 1981 και ολοκληρώθηκε το 1997. Είναι δεύτερο σε μέγεθος μετά το φράγμα του Μόρνου. Η ιχθυοπανίδα της λίμνης αποτελείται από κυπρίνους, πινδοβίνους, στρωσίδι, σκυλόψαρα, μπνάνες, λιάρες, μουστακάδες, άγρια πέστροφα, χέλια, ψευδοφοξίνους, νυχτοκόρακες, πρασινοκεφαλόπαπιες, αλκύονες, φαλαρίδες ενώ καστανοκεφαλόγλαροι και ποταμοσφυριχτές συμπληρώνουν την επίσης πλούσια ορνιθοπανίδα.

Κατά μήκος της λίμνης μπορείς να κάνεις πεζοπορία, ψάρεμα και canoe kayak. Το μήκος της είναι περίπου 18 χιλιόμετρα και το μέγιστο πλάτος 7,5 χιλιόμετρα.

Η λίμνη Πουρναρίου συγκεντρώνει τα νερά του ποταμού Αράχθου(που καταλήγουν στον Αμβρακικό κόλπο) τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να αρδευτεί ο κάμπος της Άρτας αλλά και για να τροφοδοτήσει τους οικισμούς με πόσιμο νερό. Όνειρο αποτελεί εδώ και χρόνια η δημιουργία του περιμετρικού δρόμου γύρω από τη λίμνη, η εύκολη πρόσβαση και η αξιοποίησή της ώστε να δώσει ζωή στους παραλίμνιους οικισμούς. Η διαδρομή είναι εντυπωσιακή και το τοπίο ονειρικό.

Το φράγμα εγκαινιάστηκε επί πρωθυπουργίας Κωνσταντίνου Καραμανλή στο Πέτα της Άρτας.



Πηγή: Δήμος Νικόλαου Σκουφά